

MEEUWEN MOSSELLOOP

In en rond de polder in Oosthuizen, richting het plaatsje Beets werd alweer de 8^{ste} Meeuwen wedstrijd van dit seizoen gelopen. Een Mosselloop zullen mensen zich wellicht afvragen? Worden er ergens in dit gebied dan mosselen geteeld? Wonen er veel mensen in Oosthuizen die de achternaam Mossel dragen? Niks van dit alles. Hoe zit het dan? Welnu, de naam Mosselloop is bedacht door Robin Kras, tot vorig seizoen opperbaas van het meeuwen gebeuren. In het seizoen na het Corona-virus zaten we met het probleem dat veel verenigingen nog erg kopschuw waren om de draad van het organiseren van wedstrijden weer op te gaan pakken. Als Meeuwengroep moesten we toch wat. We wilden wel 12 wedstrijden lopen in de winter. Samen met mijn echtgenote Simone zijn we toen op pad gegaan om te kijken waar hier in de buurt wat geschikte parcoursen lagen. En een van deze routes bracht ons in de polder rond Oosthuizen, alwaar een prachtig rondje lag van 4,5 km geheel geasfalteerd. En om de cirkel dan rond te maken heeft de nieuwe meeuwen baas Joost Zaunbrecher bedacht dat het wel leuk zou zijn als dan een Mossel vandaag het verslag zou gaan schrijven. Waarvan akte dus.

Vandaag was de opkomst bijzonder te noemen. 53 atleten, waaronder ook een aantal oud- of niet-Meeuwen, stonden te trappelen bij de brandweerkazerne in Oosthuizen aan de startstreep. Het startschot werd, hoe kan het ook anders, door een Mossel gegeven. Het parcours lag in feite gunstig ten opzichte van de wind. Alleen de laatste 1500 meter richting de finish hadden we de straffe wind pal tegen. Twee ronden lagen in het verschiet.

Wat valt er verder nog over de uitslag te zeggen? Feitelijk zegt de volgorde van de namen genoeg. Eenieder strijdt zijn of haar eigen strijd. Zelf loop ik intussen zover naar achteren dat ik helaas pas de finishstreep passeer als de meeste lopers alweer in de auto zitten op weg naar huis. Van de onderlinge strijd zie ik daarom eigenlijk niks meer, laat staan dat ik er een wedstrijdverslag van kan maken. Op voorhand is de strijd al mooi op de Strava-accounts van velen. Een beetje verbaal elkaar alvast uitdagen en gek maken. Dat is wel leuk om te volgen.

Zeker Johan Smit, Erik Beudeker en Arno van Ballegooi zijn daar ware meesters in. En er zijn meerdere die op die manier een duit in het zakje kunnen doen. Een beetje kouwe oorlog voeren. Prima, zolang het maar netjes blijft en een beetje plagerig.

Zo we hebben nu acht wedstrijden gehad. De kaarten voor de eindrangschikking worden aardig geschud. Bij de mannen is nog niet beslist wie er uiteindelijk met de hoogste eer zal gaan strijken. Joost Zaunbrecher en Michiel Oussoren gaan gelijk op. Laatstgenoemde is op dit moment op

warmtestage in Thailand en heeft nu 3 wedstrijden gemist. De volgende wedstrijd is Joost op trainingskamp en mist dan zijn 2^e wedstrijd. Vanaf de strandloop wordt de strijd ongemeen spannend. De strijd om het brons ligt nog open, hoewel Tyas Visser de meeste kans zal maken. Maar je weet het nooit hoe de hazen uiteindelijk zullen gaan lopen. Bij de dames is de strijd om de gouden bokaal feitelijk al beslist in het voordeel van Petra Lautenschütz-Vink. Zij staat ruimschoots voor. Tenzij Petra de laatste 4 wedstrijden niet steeds de route onderweg kwijtraakt is er voor haar niks aan de hand. We gaan het allemaal beleven. Voor nu wens ik alle Meeuwen, Meeuwinnen en hun dierbaren een mooie Kerst toe en voor 2024 al het goeds wat er maar te bedenken valt. Blijf gezond, dat is het voornaamste. Wij als Meeuwen gaan op zondag 7 januari weer verder met de bosloop in Castricum. Tot dan en wellicht daar.

Theo Mossel